

De Docas aan de Ponte 25 de Abril: één lange promenade met restaurants en cafés.

WAT VOOR DE ENEMENS FAVORIETE HERINNERINGEN ZIJN, ZIJN VOOR DE ANDERE WAARDEVOLLE REBETIPS. ONDER HET MOTTO 'BEEN THERE, DONETHAT' BRENGEN WE GEREELD EEN PERSOONLIJKE SNAPSHOT VAN EEN KORTE TUSSENDOORTRIP.



Lissabon is de beste remedie voor wie overweldigd wordt door een nijpende 'besoin d'évasion'. Op nog geen drie uurvliegen van Brussel vind je alles waar een mens op slag gelukkig van wordt: zon (toch meestal), zee, verrukkelijk eten, geweldige musea, prachtige architectuur en leuke winkels.

LEUK & LEKKER

# LISSABON



DE TIJD VAN TOEN

In A Vida Portuguesa, ooit het magazijn van een cosmetica-bedrijfje, vind je Portugese producten uit (over)grootmoeders tijd die nu nog altijd in kleine fabriekjes worden gemaakt en in hun nostalgische originele verpakking zitten: school- en keukenspullen, levensmiddelen, borduurwerk, speelgoed, juwelen, gadgets, schoonheidsproducten en andere originele souvenirs.

Rua Anchieta 11 (Chiado), tel. +351 21 347 30 60



BERARDO MUSEUM

Het zag er even naar uit dat de kolossale kunstcollectie van beursmagnaat Berardo naar Miami of Parijs zou verhuizen. Gelukkig nam de Portugese overheid vorig jaar het wijk en besloot om de ruim 4000 werken van onder meer Warhol, Bacon, Koons, Dalí, Duchamp (en Wim Delvoye, Magritte en Anne Veronica Janssens als enige Belgen) onder te brengen in het cultureel centrum van Belém. Een toplocatie voor een topmuseum.

Rua do Império Belém, +351 21 361 2570, www.museuberardo.pt

FIFTIES NOSTALGIE

Restaurante Solmar (dat zichzelf aanprijkt als 'a seafood restaurant of reput (sic) in Europe') is een pareltje in onvervalste expositijl- en wij die dachten dat België daar een patent op had. Alles is hier fout: de viertalige menukaart, de obers met hun hangsnorren, de aquariums waarin nauwelijks een krab of kreeftje bespeuren valt... Maar het authentieke interieur en de hartelijke bediening maken er een must (zie) van.

Rua das Portas de Santo Antão, 106 (Chiado), +351 21 342 33 71



Henriette Bruckx



A OUTRA FACE DA LUA

Knusse winkel met een riant aanbod vintagekleren en accessoires voor mannen en vrouwen. Daarnaast een keuze behangpapier, blikken speelgoed en andere, leuke kitschspullen. Je kan er blijven hangen bij een kopje koffie of broodje aan de uit bierblikjes opgetrokken bar.

Rua do Assunção 22 (Chiado), +351 21 886 34 30, www.outrafacealua.com

ROOM WITH A VIEW

Charmehotel Lisboa Regency Chiado (met mooi uitzicht op de stad) is een prima basis voor een week-ende Lissabonnen. Het werd gerenoveerd door de befaamde Portugese architect Álvaro Siza Vieira.

R. Nova Da Almada 14, +351 21 325 61 00, www.regencyhotelslisboa.com



LEKKER TRANSPARENT

As Docas (havendokken) aan de Taag werden verbouwd tot één lange promenade met hippe restaurants en cafés. Toch is deze populaire uitgaanswijk, die zich ook leent voor romantische avondwandelingen, stilaan over zijn 'hype'. Dit transparante hoogstandje aan de Padrao dos Descobrimentos (richting Belém) is een van de nieuwste en lekkerste 'places to be'.



## ELLEkortweg



### JETSETTEN AAN DE TAAG

De Santoswijk ambieert de titel 'designwijk van Lissabon': decowinkels (Domo, Armani Casa, Santos da Casa, Largo de Santos) en designgaleries rijzen er als paddenstoelen uit de grond. BP's of Bekende Portugez en verpozen er bijvoorkeur in (of op het terras van) restaurant Kais.

Cais do Viscondessa, Rua da Cintura (Santos), +351 21 393 29230, www.santosdesigndistrict.com

### TOP SECRET PASTEITJES

De Pastéis de Belém, een gebakje in bladerdeeg met een puddingvulling, behoort tot het culinaire erfgoed van Portugal. Het recept werd ontwikkeld door de monnikken van het nabijgelegen Mosteiro dos Jeronimos en is sinds 1837 top secret. De enige echte eet je warm, met een snuifje kaneel en een thee of porto, in de gelijknamige patisserie waar Jean Paul Gaultier in de zomer (ja, ook hij lust er pap van!) zijn vaste tafeltje heeft. Laat je niet afschrikken door de langewachtrijen.

Pastéis de Belém, Rua de Belém 848 alen, www.pasteisdebekem.pt

### LOVE IS IN LE SPA

In Le Spa, een oriëntaalse oase in de kosmopolitische Amoreiraswijk, kan je relaxen bij een Indische hoofdmassage, een Thaise top-totteenmassage of aanbavolent - een tête-à-tête van enbeurt voor twee met essentiële oliën die je liefdesleven een instantboost beloven.

Rua Silva Carvalho 234 (Amoreiras), tel. +351 21 385 0252, lespafhaipoa.pt

### PLASTISCH SCHOEISEL

Zwarte laarzen of bruine pumps zul je bij Happy Shoes niet meteen vinden. Wel frivole schoenen in snoepjeskleuren van onder meer Miss Sixty en Melissa Shoes Brazilia, het cultmerk in 100% plastic dat de Campanabroeders en Karim Rachid al strikte voor hun collectie. Nu mag ook Vivienne Westwood met plasticen Melissa in zee.

Rua do Norte 60 (Baixa Alta), tel. +351 21 342 10 15

### DESIGN AAN ZEE

Spoor naar Cascais, huur aan het station een (gratis) fiets bij BICAS en klim via het Pink House (een 10de-eeuws klooster, nu cultureel centrum), de Citadel, het Condes de Castro Guimaraes paleis (een alleraardigst museum) en de jachthaven tot het Farol Design Hotel. Dit hotel uit 2001 heeft tien 'fashion rooms' van onder meer Ana Salazar (foto) en Miguel Vieira, een sushirestaurant en een ravissant openluchtzwembad.

Farol Design Hotel, Av. Ilhéu Humberto 101 a7, tel. +351 21 4823490, www.farol.com.pt

Henriette Brucke



### BLAUWE ENGEL

Anjo Azul, een budgethotel in hartje Bairro Alto (de hippe wijk met de smalle steegjes, trendy winkels en talrijke restaurants), afficheert zich als 'gay friendly' maar ook hetero's krijgen een warm onthaal. Je hebt al een kamervoor twee met terras vanaf 60 euro.

Rua Luiz Sotomaior 75, +351 21 347 8069, www.anjoazul.com

### MEDITERRANE MARKT

In de overdekte Mercado Cais do Sodre, tegenover het gelijknamige station, slaan de locals hun dagelijkse voorraad verse vis, vlees en groenten in. Voor de liefhebbers zijn er levende caracoles (delicieuze met look en verse koriander, mits eerst gekookt), bacalhau of stokvis en olijven in alle variaties.

Maandag tot en met zaterdag, van 6.30 u. tot 14u., Cais do Sodre



## ELLEkortweg

### DELIDELUX: LEKKERS UIT DE HELE WERELD

Vijf jaar geleden gold de buurtaande Cais de Santa Apolonia nog als 'le mijden'. Tot John Malkovich er zijn oog op liet vallen. Nu is hij co-eigenaar van resto Bica do Sapato (zie onder) en fashiondesigner Le Lux. In Delidélux kan je al het lekkers uit Portugal (wijnen, kaas) en de rest van de wereld (Fouchon, Sharwoods,...) kopen en degusteren. Twijfel niet als je de 'carpaccio de bacalhau com pimenta verde et confit de lima' op de kaart ziet staan.



### CASANOSTRA

Geproefd en subliem bevonden: 'carpaccio de pulpo' en 'navalhas' of mescchelpen met look en koriander (beiden 9 euro). In het glas: proseecco (4 euro). Met stip de beste en leukste Italiaan van Lissabon. Maar houd het stil: er zijn maar tien tafeltjes.

Rua do Carmo, 60 (Baixa Alta), tel. +351 21 342 5931, reserveren is een must

### TAFELN MET MALKOVICH

John Malkovich opende Bica do Sapato, een restaurant (met sushibar en galerie) dat zo cool is dat er zelfs bij het personeel geen lachje van af kan. Je eet er wel uitstekend in een geweldig designdecor met uitzicht op de Taag.

Av. 15 de O. Henrique, Amozalim 8, tel. +351 21 881 0320

NICA BROUCKE



Henriette Brucke, Luis de Barros